



Jos Smit brengt het boek '1227 - Kroniek van Coevorden' uit



Geboren en getogen Coevordenaar Jos Smit heeft het boek '1227 - Kroniek van Coevorden' uitgebracht. De liefde voor zijn geboortestad, passie voor de ridderromans, de ontstaansgeschiedenis van het christendom en zijn levenslange zoektocht naar innerlijke groei zijn de grondslag geweest voor 1227. Smit raakte geïnspireerd door de aanhoudende strijd om Coevorden die tenslotte uitmondde in de Slag bij Ane.

In 2027 wordt volop aandacht besteed aan dit historische feit, dat dan achthonderd jaar geleden plaatsvond. De auteur deed veel onderzoek en ontdekte vele wetenswaardigheden. Al die kennis bundelde hij in verhaalvorm in het boek. Het gaat daarin steeds om Coevorden, de spil waarom alles draait.

Het boek leest vlot weg

Jaren van intensieve arbeid en gedegen onderzoek van Jos Smit hebben geresulteerd in een lijvig maar boeiend boek dat zijn eigen, op ware gebeurtenissen gebaseerde, verhaal vertelt. Relaties tussen families, liefde, passie en belevenissen: daar draait het om in dit boek. Daarbij blijft het niet in Drenthe, ook in Groningen, Overijssel, Gelderland en Utrecht spelen zich allerlei avonturen af. Hoewel het boek 622 pagina's lang is, vervelt het nooit. Je zit voortdurend midden in het indrukwekkende verhaal en bent steeds nieuwsgierig naar het vervolg.

Levenslessen

Volg de pelgrimsweg die Ditmar van Hulsvoorde aflegt naar verre landen en waarin hij steeds te maken krijgt met passie en compassie, zijn ontmoetingen en alle belevenissen waarin zoveel mensen een rol spelen. Maak bovendien kennis met het psychologische inzicht en de wijsheid van zijn mentor broeder Dankwart. De monnik

begeleidt Ditmar op zijn tocht en zorgt voor vele levenslessen.

Jos Smit maakt gaandeweg duidelijk welke verbintenissen er tussen de verschillende families zijn. Coevorden met het kasteel vervult daarin de rol van de stad van strijd, niet voor niets het merk van de stad Coevorden. Jos Smit maakt niet alleen duidelijk welke verbindingen er tussen de verschillende families zijn, hij toont ook feilloos de overeenkomsten tussen de strijd in het Oversticht, de albigensische kruistocht en de voortdurende gevechten in het Heilige Land. Coevorden met het kasteel vervult daarin de rol van de stad van strijd, niet voor niets het merk van de stad Coevorden. In navolging van de pelgrims Dankwart en Ditmar heeft Jos Smit zelf een flink stuk van hun tocht afgelegd.

Aanrader

Het boek is niet alleen een aanrader voor de mensen die geïnteresseerd zijn in historie, maar zeker ook voor mensen die graag een bijzonder en spannend verhaal lezen, waarin wijsheid en liefde een grote rol spelen.

Wilt u meer informatie, een e-book ontvangen of een interview met de auteur? Neem dan contact op met Jos Smit: [Jos Smit](mailto:Jos.Smit@ardeaalba.eu) contact@ardeaalba.eu - www.ardeaalba.eu